

# Hymne voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid

tekst: Eugenio Costa, S.J.  
vertaling: Cissy Suijkerbuijk  
muziek: Paul Inwood



Cantor  
Allen

Mi - se - ri - cor - des si - cut Pa - ter! Mi - se - ri - cor - des si - cut Pa - ter!  
\*) Barm - har - tig als de Va - der! Barm - har - tig als de Va - der!



1. Breng dank aan de **Vader**, want Hij is ge - nadig. In ae - ter - num mi - se - ri - cor - di - a e - ius.
2. Breng dank aan de **Zoon**, het Licht van de volkeren. In eeu - wig - heid — blijft zijn barm - har - tig - heid.
3. Bidden wij de Geest om zijn **zeven** heilige **gaven**.
4. Bidden wij om vrede tot de **God** van alle **vrede**.



1. Hij schiep de **wereld** met **wijsheid**. In ae - ter - num mi - se - ri - cor - di - a e - ius.
2. Hij heeft ons bemind met een **hart** van vlees en **bloed**.
3. Bron van alle goedheid en **milde** ver - **lichting**.
4. De aarde wacht op de Blijde **Boodschap** van Gods **Rijk**.



1. Hij leidt zijn **volk** door de **tijden**. In ae - ter - num mi - se - ri - cor - di - a e - ius.
2. Van Hem mochten wij ont - **vangen**, aan Hem willen wij **geven**.
3. Door Hem getroost kunnen wij **anderen** **troosten**.
4. Genade en vreugde voor wie **liefheeft** en ver - **geeft**.



1. Hij vergeeft en ont - - **haalt** zijn **kinderen**. In ae - ter - num mi - se - ri - cor - di - a e - ius.
2. Ons hart gaat open voor hen die **honger** en **dorsten**.
3. De liefde hoopt alles en **alles** ver - **draagt** zij.
4. Hemel en aarde **worden** **nieuw!**

\*) De cursieve (Nederlandse) tekst is niet voor zang bedoeld.